

Een stukje dorpsgeschiedenis in deze herdenkingstijd.

Op 31 augustus 1880 werd er in ons koningshuis een prinsesje geboren. Men noemde haar Wilhelmina Helena Pauline Maria en als Koningin Wilhelmina zou zij Nederland van 1940 tot 1945 door 5 jaar oorlog en bezetting leiden. Ter ere van haar 18^e verjaardag werd in Rijnsburg door de gemeenteraad besloten om een boom te planten.

Gekozen werd voor een plaats centraal in het dorp aan de Vliet NZ recht tegenover de Kerkstraatbrug. Op 4 september 1898 werd de boom feestelijk geplaatst door burgemeester Meijboom in aanwezigheid van de gemeenteraad. De omringende festiviteiten werden luister bijgezet door zangvereniging De Lofstem. Er werd een houten vlonder over de Vliet geconstrueerd waarop het koor een uitvoering gaf van een opera van Richard Wagner. Tevens werd er een smeedijzeren hek met de plantingsdatum en een beeltenis van de jonge Wilhelmina om de boom geplaatst.



Na de Duitse inval in 1940 werd de boom voor de Rijnsburgers een symbool van lijdelijk verzet tegen de bezetter. Het koningshuis was in de ban gedaan en het opschrift en portret van Wilhelmina waren op last van de Duitsers verwijderd van het hek rond de boom. Op zondagmorgen 31 augustus 1941 werden de Rijnsburgers, die langs de Vliet naar de kerk gingen verrast door het aangezicht van een oranje versierde Wilhelmina-boom. In de nacht van zaterdag op zondag had een aantal dorpsgenoten de boom versierd met oranje vlaggen en lampions. Er hing een spannende en overmoedige sfeer in het dorp en er werden spontaan overal oranje goudsbloemen in vensterbanken geplaatst. Door geheel Nederland waren er soortgelijke spontane acties. Er werden die dag circa 150 mensen gearresteerd.

Ook vanuit Londen droeg de Nederlandse regering in ballingschap mee aan de viering van de verjaardag van Wilhelmina. In de nacht van 30 op 31 augustus wierpen Engelse vliegtuigen pakjes oranje sigaretten uit boven Nederland. Ze droegen het opschrift 'V-Nederland zal herrijzen', 'Oranje zal overwinnen' en '31 augustus 1941', deze sigaretten waren vervaardigd uit Nederlands Indische tabak. Ook werden er rood-wit-blauwe voorwerpen als lucifersdoosjes, theezakjes en foldertjes afgeworpen, die moesten zorgen voor hoop op de overwinning.

De Duitsers reageerden met harde hand op deze provocatie. Geüniformeerde functionarissen van de NSDAP eisten dat de versiering per direct verwijderd zou worden, waarop er een oploopje ontstond dat uitmondde in rellen in het dorp. Haastig opgetrommelde soldaten verschenen ten tonele en sloegen ruiten in van huizen waar oranje bloemen voor de ramen stonden. Er ontstonden schermutselingen waarbij er door de bewoners van de Brouwerstraat met stenen werd gegooid. Een Duitse soldaat raakte hierbij gewond waarna er door de in het nauw gedreven soldaten in de lucht werd geschoten. De rust werd hersteld toen een patrouille van de Sicherheits Polizei arriveerde, echter het bleef de hele avond en nacht onrustig in het dorp.

Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 10 mei 2023.

Beste leden,

Wij nodigen u uit voor alweer de laatste contactmiddag van dit seizoen op 10 mei 2023, aanvang 14.30 uur in de Voorhof te Rijnsburg. Dit belooft weer een gezellige middag te worden.

Cabaret "Kringloop van het leven"

door: Annet Imthorn en Gerie van Vliet.

Op humoristische wijze nemen de gezusters u mee op ontdekkingsreis.

Bent u bekend met de kringloop? Koopt of kijkt u er met veel plezier? Na deze voorstelling zal uw kijk op kringlopen helemaal veranderd zijn. Op humoristische wijze nemen de gezusters u mee op ontdekkingsreis. Beleef met hen hoe je kunt kringlopen op diverse manieren.



Leef mee met de ergernissen tussen "hartsvriendinnen", ontmoet medewerkers tegen wil en dank. En medewerkers die het iets te hoog in hun bol hebben. Wist u dat er vrijwilligers zijn die hun taak wel heel ruim zien. Dit alles zal u duidelijk worden als u kijkt naar de voorstelling over de kringloop van het leven.

Annet en Gerie vormen samen met Janske Oudshoorn het IVI theater. Zij maken voorstellingen met een boodschap voor volwassenen en kinderen. Wij hopen u deze middag te ontmoeten!!

Aafke Ravensbergen

In Memoriam.



Op 23 maart 2023 is overleden Nel Souverijn-Noteboom, in de leeftijd van 92 jaar. Op 29 maart 2023 was de dankdienst voor haar leven vanuit de Immanuëlkerk en werd geleid door ds. Arnold Vroomans. Boven de rouwkaart staat "De Heer is mijn Herder". Onder het lied "Heer ik kom tot u" werd Nel door haar kleinzoons binnen gebracht. Na het overlijden van haar man Maarten was de glans eraf. De kleinkinderen staken kaarsen aan. Dochter Margriet las het gedicht: "Voetstappen in het zand". Gezongen werd: "Ik zal er zijn" van Sela. De overdenking was n.a.v. de belijdenistekst: "Geef den Heere de hand en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den Heere, uwen God". Nel zei, dominee ik heb nog een station te gaan: Thuiskomen bij God. Daar verlangde ze naar, zeker sinds het overlijden van Maarten. Ze had iets voor de dominee apart gezet, misschien levert het nog iets op. Het is een ets van de kerkgebouwen, waarvan de meesten gesloten zijn. Het staat op nu op z'n studeerkamer. God had de centrale plaats in haar leven. God viel samen met de kerk. Ze zag uit naar thuiskomen bij God. Hij heeft haar meegenomen naar de Lichtstad met de paarlen poorten. Zoon Maarten deelde herinneringen. Ze had humor, hield vast aan traditionele rolpatronen van vroeger. Pa was altijd in de buurt. Buurtzorg wilde dat ze naar de dagbesteding ging. Daar zou ze reclame voor maken. Geboren langs de Vliet, werd Neeltje genoemd, dat vond ze geen naam, dus meteen Nel. Haar vader had een knippen en scheerwinkel. Op de huwelijksmarkt langs de Vliet ontmoette ze Maarten, Gereformeerd, dus geen punt. Ze was een type van 3 maal bijbel lezen, 2 maal naar de kerk. Ze ging het postkantoor schoonmaken, dan had ze zelf inkomen en kreeg een eigen bankrekening.

Toen ze naar de film "De storm" ging zei ze, de bioscoop is zo zondig niet. Ze heeft veel reisjes georganiseerd voor de PCOB, waar ze 21 jaar met hart en ziel bestuurslid van was. Ze werd benoemd tot Lid van Verdienste en ontving een oorkonde. Burgemeester Visser spelde het zilveren PCOB speldje op. Maarten hield niet van vliegen, maar Nel heeft 10 jaar geleden een helikoptervlucht gedaan. Ze was heel trots op haar kinderen, 14 klein- en 4 achterkleinkinderen. Bij het condoleren moest er cake en boterkoek van A.H. bij de koffie/thee. Haar eigenwijsheid was legendarisch, ongelijk goed toegeven, maar niet nodig. Ze bemoeide zich graag. Deed veel vrijwilligerswerk. Na het lied "U zij de Glorie" sprak Maarten dankwoorden. Onder het lied "Ik zie een poort wijd open staan" begeleidden haar kinderen haar naar haar aardse rustplaats. Ze gaan verder met dierbare herinneringen en God die meegaat en troost en kracht geeft in het gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 31 maart 2023 is overleden Cornelia (Corrie) Zwaan-Tintel, in de leeftijd van 87 jaar. Op de rouwkaart staat: "Ik verlaat degene die ik lief heb en ga naar degene die ik lief had". De dankdienst voor haar leven was op 7 april 2023 vanuit de Laatste Eer en werd geleid door pastor Arie Ravensbergen. Onder de tonen van het lied Abba Vader werd Corrie binnen gebracht door haar kinderen en kleinkinderen. Ze is overleden op Goede Vrijdag. Kinderen en een kleindochter haalden herinneringen op. Een lieve moeder, ze zorgde voor alle 5 even goed. Haar levenspad was niet gemakkelijk, maar weinig klagen, veel te dragen. Naar elkaar bedankt voor alles. Uit de kerk op haar wachten, spelletje rummicup doen, lekkere kippenpoten eten. Met kleindochter in het grote bed. Gymmen of fietsen met de benen, niets te gek. Met de 4^e generatie op de foto. Een reisje naar André Rieu in Maastricht en op haar 85^e bij Mike achter op de motor. Mike is nu in Thailand, maar kan de dienst ook meekijken. Ze eindigden met:

*Bezige handen, gevouwen en stil, een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden vol zorg en moed,
verbazingwekkend krachtig, 't is op, zo is het goed.*

We luisteren naar Sela: "De mensen die we missen". Psalm 25 staat centraal.

Arie heeft haar veel bezocht, ze had haar humor en was adrem, zelfs in de benauwdheid. Ze verlangde naar de Heer maar vond het moeilijk haar lieverds los te laten. Florinda sprak dankwoorden en onder de tonen van "k Ben een Koninklijk kind" begeleidden kinderen en kleinkinderen haar naar haar laatste rustplaats. Ze gaan verder met dierbare herinneringen aan een lieve moeder en oma en met God die troost en kracht geeft in het gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

Verslag van de contactmiddag van 12 april 2023.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Hans Bleichrodt, die ons komt vertellen over "De dodelijke schietpartij in de Dubbelebuurt", n.a.v. zijn boek. Dick leest het verhaal van de Emmaüsgangers die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaüs, toen Jezus zich bij hen voegde. De vreemdeling wist niet wat er gebeurd was. Hij gebruikte de maaltijd bij hen, toen herkenden ze Jezus, maar Hij werd onttrokken aan hun blik. We zingen 3 coupletten van "Geef vrede Heer, geef vrede" en hebben daarna de eerste pauze.

Ook wij weten niet wat zich tijdens de 2^e Wereldoorlog heeft afgespeeld in de Dubbelebuurt. Hans Bleichrodt krijgt het woord. Het gebeurde op 17 januari 1944 in de Dubbelebuurt. Piet en Jannetje van Egmond, bijnaam de 'Sik' verzetten zich tegen het Duitse regime. Ze hielpen onderduikers en hadden onderduikers in huis. Ze hadden een hulp in de huishouding, Bertha Colijn. Ook een joods meisje, Sarah Philipson. Haar vader werkte bij het Joodse Weeshuis in Leiden. Bij een inval werd iedereen opgepakt en naar Sobibor afgevoerd. Dit gebeurde door 2 Jodenjagers, die voor elke opgepakte Jood fl. 7,50 kregen. Na een tip gingen ze met de tram naar Rijnsburg maar werden door een Rijnsburger de verkeerde kant op gestuurd. Leden van de verzetsploeg van Johannes Post kwamen naar de pastorie aan het Rapenburg, omdat de zending bonkaarten er niet was, ook Jan Wildschut. De Jodenjagers, de Groot en Biesheuvel, waren in het huis van Piet Sik. Jan schoot de Groot dood. Biesheuvel rende naar dokter v.d. Laan maar die was niet thuis. Er werd gezocht naar iemand van 25 jaar oud met een lange zwarte leren jas.



Jan Mooten had zo'n jas. Hij niet thuis, maar zijn verloofde moest mee naar het politiebureau Leiden. Jan ging er ook heen, maar werd daar vreselijk mishandeld. Na een paar dagen werden ze vrijgelaten en gingen ze samen lopen naar Rijnsburg. Jan was onherkenbaar. Die tocht was voor Gré de mooiste die ze ooit gemaakt hadden. Bertha Colijn nam de kleine Sarah mee. De Jodenjagers waren verantwoordelijk voor de dood van ruim 160 Joden. In Rijnsburg was een grote verzetsploeg, regelmatig bij elkaar in de pastorie aan het Rapenburg en bij dokter v.d. Laan. Ook de vader van Hans Bleichrodt zat in het verzet. Jaren later werd aan de verzetshelden uit de Dubbelebuurt postuum de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt.

Hans wordt bedankt met een groot applaus voor deze indrukwekkende middag en krijgt een prachtig boeket. Tineke sluit de middag af. Ze heeft een gedicht over "Gods vredekleed kan nooit verslijten" en daarna spreekt ze een dankgebed uit. Nog steeds gaan de oorlogen in de wereld in alle hevigheid door. In het gebed bidden we of God de harten van de machthebbers wil veranderen, opdat ze inzien dat ze op de verkeerde weg zijn. De laatste contactmiddag van dit seizoen is op 10 mei 2023. Dan hopen Annet Imthorn en Gerie v.d. Plas, twee zussen uit Valkenburg, een humoristische wandeling te maken door de kringloop van het leven. Iedereen wel thuis.

Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Marry Paauw, Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee. Wij kunnen echter niet alles weten dus als u een bezoekje wilt graag even bellen naar 071-4081817.



De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 071-4081817.

Voor een bezoekje in Valkenburg kunt u ook bellen naar Aafke Ravensbergen, tel. 06 5732 6645.

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Van de penningmeester.

Collecte contactmiddag 12-04-2023: € 309,85.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 105,00.

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

22-03-23	Via D. Schoneveld hulp bij belasting	€ 20,00
22-03-23	Via D. Schoneveld hulp bij belasting	€ 10,00
23-03-23	Via D. Schoneveld hulp bij belasting	€ 10,00
30-03-23	Via D. Schoneveld hulp bij belasting	€ 10,00
30-03-23	Via D. Schoneveld hulp bij belasting	€ 20,00
31-03-23	Via D. Schoneveld hulp bij belasting	€ 15,00
03-04-23	Via D. Schoneveld hulp bij belasting	€ 10,00
22-04-23	Via A. Tieleman hulp bij belasting	€ 10,00

Kees van Delft, penningmeester.

Reisverslag dagtocht naar Luttelgeest.

Beste reisgenoten,

19 april was het dan zover dat we met 61 personen naar Luttelgeest konden afreizen. Bram de Mooij stond al geruime tijd te wachten bij de toren, zodat we gelijk konden instappen en een plekje zoeken.

Door deze vlotte instap konden we ook om 9 uur precies vertrekken.

Ons reisdoel was de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Voor velen een bekende bestemming, maar voor anderen de eerste keer.

Nu gerund door de 4e generatie Maarsse. Overgrootvader kocht in 1919 een stukje land in Aalsmeer en door een bevriende timmerman werd daar de eerste kas gebouwd, de basis voor de hoeve zoals die nu is.

Via de Haarlemmermeer is de Orchideeënhoeve nu in Luttelgeest. Onderweg konden we genieten van de ontluikende natuur en bollenvelden die in bloei staan. Eenmaal in Luttelgeest konden we naar een ruimte die voor ons gereserveerd was.

De koffie werd gereserveerd met heerlijk gebak. Daarna konden we op ons eigen tempo al het moois gaan ontdekken.



En mooi is het zeker. Wat een pracht. Niet alleen de orchidee, maar ook diverse tropische planten en bloemen met de mooiste vlinders en vogels, die je al snel in de gaten hadden als je wat lekkers meebracht.

Half twee werden we verwacht voor de lunch. Dat was geen gewone lunch in mijn ogen. Het was een heerlijk warm- en koud buffet, waar we heerlijk van hebben gegeten. Na de lunch kon je nog wat rondstruinen in de uitgebreide winkel of lekker ergens neerstrijken. Lekker even van elkaar genieten met een kopje thee of koffie.

In overleg met Bram de Mooij zijn we om half vijf richting huis gegaan. De verwachte files kwamen ook inderdaad op de bekende plekken, maar onderweg was genoeg te zien, en de zon was de hele dag bij ons, dus dat gaf een extra dimensie op de kleuren van de bollenvelden.

Kwart voor zeven kwam de toren van Rijnsburg in zicht. En zoals dat heet: moe en voldaan, zijn we naar huis gegaan.

Bram is bedankt voor zijn veilige manier van rijden en we kunnen nog, bij gezondheid, nog drie jaar een beroep op hem doen.

Het was een fijne dag zonder ongelukken, en een gouden randje.

Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. Voor een afspraak altijd vooraf bellen met 071-572 8434.

Kosten leden Ouderenbond € 35,00. Betaling uitsluitend per pinpas.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Eetcafé Herberg Welgelegen gaat weer starten!

Woensdagmiddag 9 november 2022 werden Cees van der Meij en Martin Noort van Herberg Welgelegen zeer hartelijk ontvangen op de contactmiddag van de PCOB in de Voorhof. Zij waren uitgenodigd om de bezoekers mee te nemen in de historie van 'Huize Welgelegen' en om iets te vertellen over de huidige activiteiten.

Het werd een gezellige middag, waar vol belangstelling geluisterd werd naar de smeuge verhalen over het dorp van vroeger. En hoe de villa de laatste jaren weer in ere is hersteld.

Over één ding waren alle bezoekers het wel eens met elkaar: Herberg Welgelegen moest toch weer snel het eetcafé gaan starten. Gezellig, lekker en betaalbaar eten met elkaar deed het zo goed de laatste jaren!

Cees en Martin beloofde plechtig het bestuur op de hoogte te houden, mochten er ontwikkelingen zijn. En nu is het dan zover! Vanaf **woensdag 3 mei 2023** gaat het eetcafé weer open!

Vanaf dat moment kunt u iedere woensdagavond genieten tussen **18:00 en 19:30** van een heerlijke 3-gangenmaaltijd voor slechts € 9,50. Gezellig eten met elkaar! Doordat er lange tafels staan, kunt u ook als alleenstaande gezellig aanschuiven. Opgeven voor deze maaltijd kan via **071-8891817** of info@herbergwelgelegen.nl

Ze hopen u gauw weer te kunnen verwelkomen!

Oorlogsverleden.

Met een daverende klap valt de zware celdeur van de dodencel achter hem dicht. Het is 1944 en Rijnsburger Piet van Egmond, beter bekend als Piet Sik, is zojuist opgesloten in de Rotterdamse Strafgevangenis aan de Veerkade. Hij is ter dood veroordeeld voor het doodschieten van de beruchte Leidse joden jager Willem de Groot. De Groot, werkzaam bij de documentatiedienst van de Leidse Politie, was op het spoor gekomen van een Joods meisje dat bij de familie van Egmond thuis zat ondergedoken.

Piet wordt op 26 september 1904 geboren in Rijnsburg. Na de dood van zijn moeder wordt de kleine Pieter opgevoed door zijn oom Piet en tante Apolonia van Egmond, hierbij erft hij ook meteen van zijn oom de bijnaam "Piet Sik". Piet is een ondernemend mannetje, vol met humor en Rijnsburgse handelsgeest. Met een klein stukje grond en een auto zit hij volop in de bollenhandel. Hij trouwt in 1929 met Jannetje de Mooij en samen betrekken ze een achterhuisje aan de Langevaart. Op 6 februari 1935 wordt zoon Lijsia Pieter geboren. Echter, het jongetje overlijdt reeds na een half jaar. Hierna ziet dochter Jannie het levenslicht. Na een faillissement in de jaren dertig als gevolg van de crisis verhuist het gezin naar de Dubbelebuurt 26 en start Piet opnieuw een bloembollenbedrijf. Met zijn vrachtwagentje trekt hij het land in en verkoopt zijn bollen tot diep in Brabant en België.

In het huis in de Dubbele buurt is het een komen en gaan van onderduikers, die voor een paar dagen of een langere periode onderdak nodig hebben. Dit heeft soms komische taferelen tot gevolg.

De Joodse jongeman Ernst Casutto, die een tijdje bij Piet op zolder woonde besluit op een zondag, toen Piet en Jannetje een ommetje maakten, een banjoconcert te geven voor het opengeschoven raam. Dit tot groot vermaak van de buurtkinderen. Na een flinke uitbrander van Piet zat hij echter de week erop doodleuk weer achter het open raam op het orgel te spelen.

In januari 1944 gaat het goed fout. Twee Leidse rechercheurs doen een inval in het huis in de Dubbele Buurt. Piet is gelukkig niet thuis maar hij en zijn gezin moeten hierna onderduiken. Ze vinden onderdak bij een boer in Zwammerdam totdat ze in juni 1944 worden verraden. De Duitsers staan in de eerste instantie bij de verkeerde boerderij. De boer weigert mee te werken en verdere informatie te verschaffen omtrent de verblijfplaats van Piet en zijn gezin. Als gevolg wordt hij samen met zijn twee zoons ter plekke geëxecuteerd. Hierop komt de boer die hen wél verborg naar voren. Piet wordt gearresteerd en naar het politiebureau in Leiden overgebracht.

Tijdens de inval in het huis van Piet, is de Groot door de verzetsman Jan Wildschut doodgeschoten. Piet wordt hiervan beschuldigd. Hij wordt meerdere malen hardhandig verhoord door de Leidse rechercheur Kruisheer. Maar Piet is een harde en geeft hem geen bruikbare informatie. Hij wordt hierop ter dood veroordeeld en overgebracht naar Rotterdam waar hij opgesloten wordt in een dodencel. Met twee man in cel wordt er om de zoveel tijd 's ochtends om zes uur een gevangene uit één van de cellen gehaald en geëxecuteerd. Zes keer valt dit lot ten deel aan een celgenoot van Piet.

Dolle dinsdag nadert en de paniek bij de Duitsers slaat toe. Op 6 september 1944 begint men met het om en om doodschieten of vrijlaten van de gevangenen. Piet heeft geluk en wordt als laatste vrijgelaten. Hij keert broodmager terug naar Rijnsburg. Het huis aan de Dubbele Buurt is inmiddels dichtgetimmerd en het zal tot na de bevrijding duren voordat het gezin er weer in kan trekken.

Piet sluit zich vervolgens aan bij de Rijnsburgse afdeling van de Binnenlandse Strijdkrachten onder bevel van Nic Polane.

Als ordonnans rijdt hij in opdracht van de BS met zijn trouwe vrachtwagentje H 83876 het hele land door. Voor de voedselvoorziening, om Joodse kinderen te herenigen met hun familie of om ergens brandstof op te halen.

In het bezit van een zogenaamde rijvergunning pakt hij zijn bollenhandel weer op en wordt tevens de voorzitter van de eerste Oranjevereniging in Rijnsburg.

Na zijn dood zet de familie van Piet alles in het werk om hem en zijn vrouw in aanmerking te laten komen voor de Yad Vasem onderscheiding vanwege zijn hulp aan Joodse onderduikers in de tweede wereldoorlog. Op 11 april 2002 is het dan zo ver, Pieter en Jannetje van Egmond worden postuum geëerd en bijgeschreven in het register Rechtvaardigen onder de Volkeren. De onderscheiding en bijbehorende oorkonde wordt aan de familie Van Egmond uitgereikt in de Joodse synagoge Hilgersberg te Rotterdam.

Contactmiddagen september - december 2023

Alvast noteren in uw agenda: De datums van de gezellige PCOB middagen in het 2^e halfjaar 2023 zijn reeds bekend.

Woensdagmiddagen: 20 september, 11 oktober en 8 november.

Kerstvieringen: Woensdag 13 en donderdag 14 december.

Leden mutaties.

Overleden:

Op 23-03: Mw. N. Souverijn-Noteboom, Smidstraat 38, 2231EM

Op 30-03: Mw. C. Zwaan-Tintel, Tulpenstraat 40, 2231GX

Bedankt:

Dhr.+mw. S. de Vries-Fokkens, Waterkers 13, 2231DN

Verhuisd:

Dhr. C. de Jong, Crocusstraat 26, Katwijk -> Oude Vlietweg 50 k 303, 2231DS

Dhr.+mw. J.W. van Kruistum-Hogewoning, Pr. Bernhardlaan 37 naar Hoefblad 23, 2231WP

Nieuw:

Dhr.+mw. J. Verhave-Hazenoet, Stienplaats 1, 2231ZR

Mw. J. Zandbergen, Oranjelaan 57, 2231DE

Mw. P. Wetting-van der Drift, Collegiantenstraat 46C, 2231HK

Hartelijk welkom!



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld	Telefoon:	071-4024222
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk		06 57326645
Secretaris:	C.S. van Delft		071-4034160
Penningmeester:	C. van Delft		071-4080825
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij		071-4081817
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer		071-4023566
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld		071-4024222

Ouderenadviseur.

Vacant

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	071-4024222
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg